

Voksende antisemitisme i Ungarn

»Hitler gjorde ikke arbejdet færdigt«. Sådan lød det i et brev, som en anonym jødehader sendte til hovedrabbinatet i Ungarn for nylig. Næsten dagligt modtager hovedrabbinatet i Budapest breve med et antisemitisk indhold. I et andet stod der: »Der er 80.000 for mange jøder i Ungarn«. Tallet refererer til de seneste oplysninger om, at der netop bor omkring 80.000 jøder i Ungarn, hvilket betyder, at det er det største jødiske samfund i Centraleuropa.

Nogle ungarere kalder kynisk cigaret-lightere for »Kis-Auswitz« (»lille Auschwitz«), og gravsten er blevet skændet på den jødiske begravelsesplads i Budapest. Mure og bygninger er blevet tilsmurt med antisemitisk grafitti. Ved det sidste valg kunne man se plakater, som afviste jødiske modkandidater og advarede imod dem ved at kalde dem »jøder«.

En af grundene til den voksende antisemitisme er den popularitet, som en del jøder nyder i massemedierne. I forhold til jødernes samlede antal i Ungarn er der i medierne en forholdsvis stor del jøder. Deres popularitet skaber misundelse



Raoul Wallenberg-monumentet i Budapest er også flere gange blevet skændet. (DNI-foto).

fra anden side.

En anden grund er den forværrede økonomiske situation. Overgangen til markedsøkonomi er pinefuld og vanskelig. Også på dette punkt har jøderne gjort det bedre, fortæller Haim Mass i Jerusalem Post. Det går langt bedre for forretninger, restauranter og hoteller, der er ledet af private end for dem, der er ledet af det offentlige. Mens den jødiske befolkning i Ungarn kun udgør 0,8 pct. af den samlede befolkning, er deres andel i den voksende privatisering mindst tre gange større.

Det ser desværre ud til, at en øget antisemitisme meget let kan blive resultatet af skuffede økonomiske forventninger i det nye Europa. Som det tidligere er set i historien, er det let at gøre jøderne til syndebuk for økonomiske vanskeligheder. Historien belærer os også om, at når det sker, skal vi være på vagt.

Den danske Israelsmission har som et af sine programpunkter at bekæmpe enhver form for antisemitisme.

Det skyldes, at antisemitisme er synd imod Gud.

Kai Kjær-Hansen

Grafitti i Jerusalem

PLO-grafitti

PLO – Den palæstinensiske Befrielsesorganisation – har ikke fået det lettere efter at Golf-krigen er afsluttet. Det hænger naturligvis sammen med, at man under Golf-krisen valgte at stå på Saddam Husseins side.

Denne måneds grafitti er hentet fra Den gamle By i Jerusalem, hvor PLO-tilhængere med sprøjtemaling siger deres »No«, deres nej til Israel.

I PLO's National-Charter, som blev vedtaget i 1964, og som ikke officielt er trukket tilbage, siges det i artikel 2 om den palæstinensiske stat, man ønsker at oprette, at det skal være med de grænser, som stod ved magt under det britiske mandat. Det vil med andre ord sige, at Israel skal ophæves.

Ved forskellige lejligheder har Yassir Arafat, PLO's leder, siden 1988 sagt, at PLO arbejder på at danne en selvstændig stat i de områder, som siden 1967 har været besat af Israel.

Heri ligger der et signal, det nemlig, at Israel kan fortsætte med at bestå. Men det ændrer ikke ved det forhold, at PLO's National-Charter ikke officielt er trukket tilbage.

Hvis PLO gjorde det, ville man få problemer med andre fløje inden for den palæstinensiske bevægelse, som ikke synes at ville opgive kampen mod zionismen – og dermed den jødiske stat.

Officielt siger PLO stadig et »No« til Israel. Uofficielt er dette nej modificeret. Uanset hvad PLO siger, har det måske udspillet sin rolle. Men det betyder ikke, at der ikke er andre palæstinensere for Israel at forhandle med.

Det, man kan håbe på, er, at moderate kræfter i *begge* lejre, kan finde hinanden – og sige et klart officielt »yes« til hinanden

kk-h

